



NIEUWSBRIEF

Najaar 2020,

Traditiegetrouw reiken bestuur en Gon en Jos u deze nieuwsbrief aan. Dit keer op de valreep van het jaar. Wij richten ons tot iedereen die het werk van de stichting een warm hart toedraagt. De meesten van u dragen via een donatie bij aan de mogelijkheid dat minder draagkrachtigen zich ook van harte welkom weten in de gastenverblijven. Wij openen met een aantal impressies van het "dagelijks" werk. Daarna is het woord aan respectievelijk de scheidende voorzitter en de penningmeester om u bij te praten.

De Gaard en De Gasterij:

Wij starten met de vermelding van de komst van twee kittens (Pelle en Pip) eind vorige jaar. Zij hebben zich inmiddels ontwikkeld als geoefende muizenvaarders. En dat is waarvoor ze ook bij ons zijn gekomen. Na de dood van onze oude kat zagen wij meer en meer sporen rondom de gebouwen van kleine grijze "vriendjes". Hoe schattig ze ook zijn, wij wilden ze onder geen beding toegang geven tot de verblijven. In die opzet zijn we ruimschoots geslaagd. Vol trots, zo lijkt, tonen ze met regelmaat hun vangsten aan de gasten.

Met een goed gevulde agenda voor zowel de Gaard als de Gasterij leek het in de eerste maanden van 2020 een veelbelovend jaar te worden. Dat is zeker gelukt, maar wel op een bijzondere manier. Toen eenmaal de 1^e Coronagolf een feit was, regende het afzeggingen. Terecht! Voorzichtigheid stond en staat voorop.

Wij realiseerden ons maar al te goed dat Jos in het ziekenhuis (werkend met veel mensen met Covid 19) toch ook een bepaald risico vormde. Achteraf kunnen we zeggen dat dat is meegevallen: wij zijn tot op heden (eind oktober) gelukkig vrij gebleven van Corona.



Na een tijdelijke sluiting van de beide gastenverblijven is de Gaard begin juni weer open gegaan. De gasten zijn in het appartement op zichzelf en daarmee op afstand van ons. Het risico op besmetting is minimaal. De Gasterij, waar de contacten intensiever zijn (ontbijt en vaak gebruik van de gezamenlijke warme maaltijd), is tot op heden gesloten.

Wij prijzen ons gelukkig met het feit dat ondanks alles na 1 juni veel gasten gebruik hebben gemaakt van het appartement. Dat is fijn, want voor de gasten doen we het tenslotte met elkaar! De laatste maanden van het jaar zullen we in overleg met de gasten kijken wat er, gezien de strengere maatregelen, nog mogelijk is bij een verblijf in de Gaard.

Wij zien dat een aanzienlijk deel van de gasten voor de eerste keer de weg weten te vinden naar ons erf. Het lijkt alsof meer dan voorheen hulpverleners aan mensen uit de doelgroep de weg weten te wijzen.

Een positieve ontwikkeling. Zeker als gasten in het vroeg voorjaar een paar "proef-nachten" boeken endan bij vertrek vragen of ze later voor een weekje terug mogen komen.

In onze persoonlijke omstandigheden heeft zich een belangrijke wijziging voorgedaan. Jos heeft na 10 jaar het ziekenhuis in Alkmaar verruild voor een parttime baan in de ouderenzorg in Schagen. De andere helft van de werkweek is hij (sinds de zomer) ZZP-er. Hij biedt ethiekondersteuning aan in de vorm van trainingen en werkt als begeleider bij zin- en levensvragen onder de vlag van het Centrum voor Levensvragen Noord-Holland. (www.centrumlevensvragen.nl)

Rollen die hem op z'n lijf zijn geschreven en hem ook wat meer ruimte geven om Gon bij haar activiteiten voor de stichting te ondersteunen.

Wij blijven ook rond de gastenverblijven werken aan duurzaamheid. De elektrische lampjes in de boomgaard zijn vervangen door lampjes die werken op zonne-energie. Deze winter hopen we de lampjes in productie te nemen en voor de verkoop aan te bieden. Een manier om de kas van de stichting te helpen vullen.

Vanuit het bestuur:

Wij zijn blij met de komst van de nieuwe voorzitter van het bestuur. Nel stelt zich hieronder aan u voor.

EFFE UITZAKKE

Het dialect van West-Friesland is mij en misschien ook u niet vreemd...

"Effe uitzakke": een pauze nemen na (lichamelijke of geestelijke) inspanning. Je wilt op adem komen maar soms lukt dat niet en ga je maar dóór. Tot je echt niet meer verder kunt... Wat een weldaad om dan een mogelijkheid te hebben om uit de situatie te kunnen stappen en "effe uit te zakke" op een plek als de Gasterij in de Boomgaard!

Net als u, als 'vriend van' of op een andere manier betrokken bij de stichting, vind ik het mooi dat Gon en Jos zich willen inzetten voor mensen die tot rust willen komen en hen o.a. de gelegenheid bieden om in gesprek te gaan over wat hen bezighoudt, al dan niet onder het genot van een heerlijke maaltijd.



Graag wil ik de komende jaren invulling geven aan de functie van voorzitter van de "Stichting Gasterij in de Boomgaard". Hoewel de huidige crisis rond Covid-19 nog weinig perspectief biedt (op het moment dat ik dit schrijf), ga ik ervan uit dat wij elkaar in de toekomst kunnen ontmoeten. Daarom: tot ziens!

*Met vriendelijke groet,
Nel Huibers-Kouwen*

In de lijn van de afspraken, (iemand mag 2x een periode van 3 jaar lid zijn van het bestuur), zijn wij op zoek gegaan naar een opvolger voor Dennis Kuin, de penningmeester. Het is wel heel erg plezierig om te kunnen vermelden dat Sietse Klercq zijn functie overneemt. Hij zal zich in de volgende Nieuwsbrief aan u voorstellen.

Tineke Groenendijk (secretaris)

Als we terugkijken op het afgelopen jaar dan zal het u niet verbazen dat we in financieel opzicht hebben ingeleverd. Gelukkig is er een reserve waar we uit kunnen putten.

De goedgekeurde jaarrekening over 2019 bevestigt dit beeld. Met dank aan Gerlof de Jong uit Middenmeer. Gerlof heeft na 10 jaar besloten om zijn vrijwilligerswerk voor de Stichting te beëindigen.

Tegelijk vraagt de financiële positie om een bezinning op de wijze waarop we als stichting aan de financiële middelen komen.

Dankzij een kleine groep van trouwe "Vrienden van" behouden we het evenwicht.

De inkomsten die via de gastheer (voorgaan in kerkdiensten) binnen kwamen zijn grotendeels weggefallen. Veel kerken gingen op slot. Wij onderzoeken hoe we de kring van "Vrienden van" zouden kunnen uitbreiden.

Zij vormen een stevig financieel fundament onder de stichting.

Ook dit jaar doen we als stichting mee met de RABO-club support actie in de regio.

Alle kleine beetjes helpen!

Ik wens u en de stichting alle goeds met het mooie werk voor mensen en dank u voor het in mij gestelde vertrouwen.

Dennis Kuin (penningmeester)



Stichting "Gasterij In de boomgaard" heeft als doel mensen op adem te laten komen tijdens of na een intensieve tijd waarin bijvoorbeeld sprake was van een verlieservaring, overspannenheid, burn out, mantelzorg of traumatische gebeurtenis. Daarnaast biedt zij mensen die als gevolg van bijvoorbeeld werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of hoge ziektekosten, al langere tijd leven van een minimum inkomen de gelegenheid er even uit te zijn. Daarvoor zijn beschikbaar: "De Gasterij" (B&B) en/of "De Gaard" (appartement). Gasten betalen naar draagkracht. De gastvrouw en -heer bieden hun luisterend oor als u even uw hart wilt luchten. Daarmee is de stichting uniek in Noord-Holland.